



## Protestantse Gemeente Cuijk

# Overdenking juli en augustus 2015

Lezen: 2 Korintiërs 5:1-10

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen  
(2 Kor. 5: 10)

De zomer is begonnen. Voor velen een tijd van ontspanning, vakantie. Ik hoop dat u er allemaal van zult genieten!

Het is uitermate zinvol om in de zomertijd eens na te denken over het oordeel van God over ons leven. Hoe denkt God over ons?

Er is veel dat mij in dit Bijbelgedeelte aanspreekt. Bijvoorbeeld het beeld van een tent. Bij een tent denken veel mensen aan vakantie, aan kamperen. Aan een tijd, waar ze veel plezier hopen te beleven. Soms kan het helaas ook een tijd van ergernis en teleurstelling zijn. Maar in ieder geval heeft een tent iets tijdelijks. Na een periode dat je in een tent hebt gewoond, ga je weer naar huis. Een tent heeft geen fundament, het huis waar je permanent in woont wel.

Wij weten allemaal dat het leven op aarde tijdelijk is. Eenmaal komen wij thuis. Althans, dat hopen wij. Paulus spreekt in dit gedeelte de hoop uit, dat wij allemaal eenmaal thuis mogen komen. Maar zeker is, dat wij allemaal voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Iedereen van ons krijgt dan wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht. Het doet er dus toe, hoe wij leven. Het oordeel is aan God. Maar of wij werkelijk thuis komen of niet, ligt ook aan hoe wij leven. Of wij ons werkelijk hebben laten leiden door Christus.

Ik denk dat de bedoeling van Paulus is dat wij bewust leven. Niet doelloos van de ene dag naar de andere, maar doelgericht. Zoals je op vakantie plannen kunt hebben wat je allemaal graag wilt doen. Maar daarna moet je weer terug. Wat vraagt God van ons? Hoe leven wij, zolang wij in onze aardse tent wonen? Als wij vakantie vieren, worden wij even niet opgeslokt door onze dagelijkse beslommingen. Dan kunnen wij de tijd nemen om ook met deze vragen bezig te zijn.

Ik wens u allen toe dat de komende vakantietijd veel ontspanning brengt.

Dat u zich mag verheugen in de liefde van God.

En dat u eenmaal veilig thuis zult komen. Dat geldt voor onze eventuele vakantiereis. Het geldt in ieder geval voor onze levensreis.

## Vanuit de Kerkenraad:

\*\*Wij zijn druk bezig met de administratie rond de goedkeuring van het samengaan met Uden-Veghel.

\*\*Voor de verkoop van de grond is het een belangrijke tijd. Bij het schrijven van dit stuk zijn net de aanbiedingen binnen.

## Digitale kerkdiensten

Via bijgevoegde link kunt u kerkdiensten terug kijken van de Protestantse gemeente te Uden-Veghel [kerkdienstgemist.nl](https://kerkdienstgemist.nl)

## Dienstenrooster

Zondag 30 juli 10.00 uur	<b>Was geen dienst</b>	
Zondag 6 augustus 10.00 uur	Nog geen voorganger gevonden, dienst gaat door	<b>Kerkdienst</b> Organist :D. Romeijn
Zondag 13 augustus	<b>Geen dienst</b>	
Zondag 27 augustus 10.00 uur	Nog geen voorganger gevonden, dienst gaat door	<b>Kerkdienst</b> Organist :D. Romeijn
Zondag 3 september <b>Startzondag</b> 10.00 uur	ds D Kruyt, Nijmegen	<b>Kerkdienst</b> Organist :D. Romeijn

Voor de “geen dienst zondagen” is er de mogelijkheid om mee te rijden naar Uden.

De auto van Wouter Boekenstijn vertrekt om 09:15.

Mensen die ook willen rijden of mee willen rijden kunnen contact op nemen met Wouter, telefoon 06 10519464.

Er is natuurlijk ook de mogelijkheid om op eigen gelegenheid naar een dienst in een omliggende gemeente te gaan ( zoals: Boxmeer , Grave, ....)

## **PASTORAAT CUIJK**

### **Bezoekjes**

Heeft u behoefte aan pastorale zorg, of wilt u een afspraak maken voor een bezoekje of gesprek? U kunt dan contact opnemen met uw contactpersoon en/of wijkcoördinator.

### **Bloemengroet**

\*\*zondag 7 mei 2023 met een hartelijke groet naar fam. Kleintjes

\*\*zondag 14 mei 2023, met een hartelijke groet naar mw. Romeijn

\*\*zondag 21 mei 2023, met een hartelijke groet naar fam. Rutten

\*\*zondag 28 mei 2023, met een hartelijke groet naar fam. Willems

\*\*zondag 4 juni 2023, met een hartelijke groet naar mw. Scharfenoort

\*\*zondag 11 juni 2023, met een hartelijke groet en beterschap naar mw. Koeling



- \*\*zondag 18 juni 2023, met een hartelijke groet naar mw. Tsimba
- \*\*zondag 25 juni 2023, met een hartelijke groet naar mw. de Winter
- \*\*zondag 2 juli 2023, met een hartelijke groet naar fam. Bosch
- \*\*zondag 9 juli 2023, met een hartelijke groet naar fam. Kooistra
- \*\*zondag 23 juli 2023, met een hartelijke groet en dank naar voorganger dhr. de Blois

Weet u nog iemand van wie U denkt dat een bloemetje goed zal doen? Geef het dan door aan uw wijkcoördinator of rechtstreeks via de mail naar: [adrianagrijs1952@gmail.com](mailto:adrianagrijs1952@gmail.com)

**Wilt u iets in een volgende rondzendbrief plaatsen kunt u dit mailen naar [scriba.pkncuijk@gmail.com](mailto:scriba.pkncuijk@gmail.com) inleverdatum uiterlijk >>23 augustus 2023<<**

**Een vraag aan wie de nieuwsbrief op papier ontvangt: wilt u uw e-mail adres doorgeven aan [nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com](mailto:nieuwsbriefprotgemcuijk@gmail.com) zodat u voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangt en zo de contactpersoon minder hoeft te bezorgen.**

**[LEES MEER OP ONZE WEBSITE](#)**

